



CO7

Speuren naar Romeinen

Tijdens Speuren naar Romeinen krijgen kinderen in schoolverband of met het gezin de kans om voor één dag archeoloog te worden. Ze kunnen zelf voorwerpen ontdekken die zich eeuwen onder de grond hebben verscholen. De kinderen werken zo mee aan het onderzoek naar de Romeinse aanwezigheid in Ieper en leren meer over de objecten en gebruiksvoorwerpen uit de 1^{ste} eeuw na Christus. Een selectie van de gevonden objecten krijgt een plaatsje in het nieuwe stadsmuseum van Ieper.

Een Romeins kamp langs de Pilkemseweg in Ieper?

In 2014 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd



tussen de Pilkemseweg en de Kleine Poezelstraat ten noorden van Ieper. Naast sporen van de frontlijnen uit de Eerste Wereldoorlog, kwamen ook heel wat sporen uit de Romeinse periode aan het licht. Die kunnen gelinkt worden aan militaire aanwezigheid in de buurt tussen 55 en 70 na Christus. Bij het verlaten van de nederzetting gooiden de Romeinen al hun afval in kuilen. Dit afval bestaat uit botmateriaal, glas, grote hoeveelheden scherven en metaal die ons een inzicht geven over de handelsrelaties uit die tijd. Aangezien de volledige inhoud van deze kuilen niet tijdens de opgraving kon onderzocht worden, werd een deel in grote zakken (bigbags) geschept om deze later te onderzoeken en uit te zeven.

Contactpersonen

- Joline Depaepe



- gsm. 0473 48 54 66
- joline.depaepe@co7.be